

De Óscars van de Poëzie

Tweede editie

Gedichtendag 26 januari 2017



**ÓSCAR
ROMERO
COLLEGE**

samen bouwen aan je toekomst

Voorwoord

Elke herinnering is een vaag verlangen naar heimwee in de toekomst.

Anoniem

Dit is de tweede editie van de poëziewedstrijd *Óscars van de poëzie*. Terwijl er vorig jaar bijna 500 leerlingen deelnamen, namen dit jaar meer dan duizend leerlingen deel. Dit maal was het thema *herinneringen*. Wat zijn herinneringen? Wat doen herinneringen met ons? Welke herinneringen maken ons tot wie we zijn? Gaan herinneringen over het verleden of is iedere herinnering een vaag verlangen naar heimwee in de toekomst? Meer dan duizend gedichten van jullie kunnen ons helpen hier een antwoord op te vinden.

Ik zou iedereen willen bedanken die deze poëziewedstrijd mogelijk heeft gemaakt. Mijn bijzondere dank gaat naar de juryvoorzitters en hun collega's die op de verschillende scholen deze wedstrijd gepromoot en geleid hebben. Mijn bijzondere dank gaat uit naar Lieven Afschrift (juryvoorzitter Economie en IT), Roel Verwaeren (juryvoorzitter Techniek en Engineering), Lieven Aelbrecht (juryvoorzitter Welzijn en Maatschappij) en Katrien Dierick (juryvoorzitter Eerste graad). Ik wil ook alle collega's bedanken die hun leerlingen de uitdaging gegeven hebben om in hun lessen een gedicht te schrijven. Voorts bedank ik Lieven Aelbrecht voor de oorkondes en Lieve De Witte voor de boekenprijzen van het Davidsfonds afdeling Dendermonde. Uiteraard dank ik ook het directiecomité en Algemeen Directeur Hans Vanhulle voor de ondersteuning.

Ten slotte wil ik alle leerlingen bedanken die aan deze wedstrijd deelgenomen hebben en wens ik namens de jury alle laureaten proficiat. Jullie hebben het de jury lastig gemaakt om maar één winnaar per graad te kiezen. Allemaal hebben jullie ons met jullie gedichten kunnen ontroeren. Weet dat je de gave van het woord hebt en laat jouw nominatie meer worden dan alleen maar een herinnering maar een begin zijn om iets met jouw schrijftalent in de toekomst te doen.

Koen Van Cauwenberge

Voorzitter van de wedstrijd *De Óscar van de Poëzie*

LAUREATEN EERSTE GRAAD 2017

Derde prijs Óscar van de Poëzie Eerste Graad

Oma

Jouw tranen en de mijne,
ze mengen zich ineen,
zo sla ik ook mijn armen
om jou en je verdriet heen.

Opa

's Avonds in het donker
dan kijk ik naar de maan.
Zie ik tussen alle sterren
jouw sterretje staan.

Ik mis je hier beneden
en denk heel veel aan jou.
Zachtjes fluister ik naar boven
dat ik heel veel van je hou...

Maud Voets

Tweede prijs Óscar van de Poëzie Eerste Graad

-Blijf staan -
Ren, ren, ren.
Weg van hier.

- Kijk -
Kijk niet om.
Het haalt me in.

-Herinner het-
Sluit het op.
Voor mijn veiligheid.

-Open het -
Slot erop.
Te gevaarlijk.

-Kijk erin -
Ik doe het.
Ik kijk en kijk en kijk
mijn herinneringen aan.

De orkaan achter mijn ogen
barst open...

Germania Van der Plas

Winnaar Óscar van de Poëzie 2017 Eerste Graad

Met trillende benen sta ik op de stoep
moet de bus nemen
weet niet hoe dat moet

't Is nog mooi weer
m'n benen zijn bruin
en voor een keer
staan er nog bladeren aan de bomen hun kruin

Kriebels in m'n buik geven aan
'k moet niet direct zitten, maar rechtstaan

Ik startte de dag met een ochtendgebed,
maar zeg nu gewoon : "Goedemorgen, mevrouw en meneer!"

De chauffeur vraagt : "Stap je nog op?"
Die herinneringen fladderen nog rond m'n kop.

Ik sla ze vlug weg en zoek een plaats
met een zomerse luiheid zonder veel haast.

Madeleine Raemdonck

LAUREATEN TWEEDE GRAAD 2017

(in alfabetische volgorde)

Een elfje

Herinnering

Klein ding

In je hoofd

Alleen maar een gedachte

Zucht

Emile Daenen

Aan de muur hangt een lijstje

Met een afbeelding in

Ik sta daar op als klein meisje

Met in het leven veel zin

Als ik naar de foto kijk

Zie ik alles weer helder voor de geest

Ik voelde me toen zo rijk

Wat een mooie tijd is dat geweest

Vroeger toen ik klein was

Werd ik gisteren kapper en morgen piloot

Volgende week bakker en de

Dag daarna voer ik met de boot

Nu na zoveel jaren

Dat mijn beeltenis daar zo hangt

Moet ik toch immer ervaren

Dat het verleden mij toch steeds weer vangt

Lisa-Marie De Cock

Wanneer ik jou voor de laatste keer zag
Was het zonder hartslag
Je haar in een rapunzelachtige vlecht
Je verloor het laatste gevecht
Het nieuws sloeg in als een bomaanslag
Het was een regenachtige, zonnige dag
Hoe had dit kunnen gebeuren?
Het was een harde klap, net dichtslaande deuren
Het besef kwam bij de hartbrekende laatste groet
Nu weet ik dat ik alleen verder moet.

Kim Meersman

De herinnering

De eerste keer op reis met het vliegtuig
Als een vogel die zweeft over de zee van wolken
De vurige zon die over mijn gezicht streeft
Een frisse wind die het raam laat bevroren
De geur van overheerlijke chocolademelk
En goddelijk op het strand met mijn schoenen in mijn hand
Een sprookjesland betovert wat magische landschappen
De zee helder als glas
De zon warm als vuurvliegjes in de nacht
Slaapzacht

- Chelsy Van Damme

EEN HERINNERING

Het begint met een verhaal.

Een gebeurtenis die ik mee beleef.

Raar, maar het gaat voorbij.

In mijn hoofd blijft het hangen.

Niet volledig.

Niet hetzelfde als toen.

Enkel wat ik er nog van weet.

Roept gevoelens op, soms wil ik ze vasthouden.

Ik heb het in mijn hoofd.

Niemand kent mijn herinneringen tenzij ik ze deel.

Geen toekomstbeelden maar herinneringen.

Stan Vermeer

Jong Talentprijs Tweede Graad Economie en IT

In de diepste verbondenheid

Schuilen scheuren van pijn

Liefde en houden van

Maar nooit meer samen zijn

Een band van enorme sterkte

Gedreven door liefde en kracht

Door de dood gescheiden

Maar de herinnering verzacht

Nooit uit het oog verloren

Diep van binnen verscholen

Uit liefde hier geweest

Maar uit het leven gestolen

Aanwezig in de hemel

Onzichtbaar hier op aarde

Gedragen door herinnering

Van onschatbare waarde

Laura Van der Poten

Jong Talentprijs Tweede Graad Talen en Exacte Wetenschappen

Paarse wolkjes

Aan de muur

Waarop ik gretig, lachend, liep

De tijd was niets bedreigends

De wereld schaduwloos

Voeten vlogen

Handen toverden

Met blauwe ogen

Onder een rode regenboog

En ouders' armen vingen op

Niets was bevlekt

Met tranen

Er dansten ongekamde haren

Op het ritme van de dagen

Ik leefde

Op de benedenverdieping

Saul De Clippeleir

Geschiedenis

Herinneringen zijn geschiedenis met invloed op het heden en de toekomst.

Ze zijn er om uit te leren
en van te profiteren.

Ik weet nog hoe het was,
in mijn oude klas.

Met vele fouten waar ik uit zou moeten leren,
om me beter te weren,
tegen wat de toekomst me zal brengen.

Die kennis moet je mengen,
met wijze woorden en ervaringen,
zo zie ik de verklaringen
van mijn geschiedenis.

Mijn geschiedenis zijn nu gedachten,
die niet langer kunnen wachten
om uit geleerd te worden.

Pieter Van Aerschot

Jong Talentprijs Tweede Graad Welzijn en Maatschappij

Ik ben vergeten waarover het gaat
Waarvoor dit gedichtje staat

Misschien komt het straks terug
En schrijf ik over een olifant of een mug

De mevrouw heeft het nochtans gezegd
Maar in mijn hoofd is er een gevecht

Nu sluit ik dit af want
Het loopt helemaal uit de hand.

Nel Buys

Derde prijs Óscar van de Poëzie Tweede Graad

De kleerkast

Ik hoor

vreemde geluiden

Uit mijn kleerkast komen

Een hoed treurt

Hij zoekt het juiste hoofd

Niet het mijne

Hij zoekt mijn opa

Maar die

Die zal hij nooit meer vinden

Een jas lacht

Ze denkt aan dat ene moment

Toen hij haar

Voor de eerste keer

Zag

Een kleedje danst

Stralend wit

Te midden van blije gezichten

Het middelpunt

Vreemde geluiden

Uit mijn kleerkast

Ik luister graag

Charlotte Bombay

Tweede prijs Óscar van de Poëzie Tweede Graad

Morgen zal van de zee, deze kust, deze bossen, van zoveel charme die ik er heb geproefd, alleen nog een droom, een vlottende gedachte overblijven die met andere gedachten zal versmelten. En om zo lang mogelijk deze zoete banden te bewaren zal ik ze smeken om zich in mijn ziel te prenten en een onuitwisbaar spoor van zichzelf achter te laten. Terwijl ik de takken van de buksboom, het struikgewas, het dikke kreupelhout verwijder, duik ik er met mijn hoofd in, zodat ik de wildste alom verspreide parfums ruik, dring ik door tot in hun intimiteit om hen, zo te zeggen, tot in het hart zelf toe te spreken.

Elise Cammerman

Winnaar Óscar van de Poëzie Editie 2017 Tweede Graad

Mijn eerste sneeuw

20 uur

Als een scheur

In een filmdoek

Snijdt het spoor van

Mijn fietsband

Door het verder

Nog maagdelijk wit

Van de pas gevallen

Sneeuw

Berre Staelens

LAUREATEN DERDE GRAAD 2017

(in alfabetische volgorde)

Herinnering

*Flashback in de **avondschemering***

***Sluimering** door de dag heen*

*Aandacht **verslapt***

Boem** overvalt je **onverwacht

*In alle **vroegte***

*Telkens weer de **moeite***

Herinneringen, ik draag ze mee

Herinneringen, wat moet ik er mee?

Herinnering

Een verstijfd lichaam
Als een instelling
Zonder reddingsmiddel
Het gevoel van pijn
Als een wijzer
Door dat ene gebeuren
Je glimlach weg
En je gezicht grijs
De obscuriteit die in je kwam
Zoals de nacht die valt
Tranen staren
Glurend naar de uren
Je zonk als een boot
De grond in
Slechts een heugenis
Die rest.

Emma De Mulder

Een wonder

Herinneringen zijn een wonder,
ze maken je leven bijzonder.

Herinneringen leven in het heden,
toch dragen ze je verleden.

Een geur, een smaak, een lied,...
en plots is er vreugde of verdriet
om lang geleden zaken,
die je opnieuw raken.

Herinneringen moet je delen.
Je moet ze ophalen en ermee spelen.

Herinneringen maken je blij of verdrietig
ze wijzen er voortdurend op: een mens is maar iets nietig.

Als je brein geen herinnering bewaart,
wat is je leven dan nog waard?

Thomas De Wilde

Het moment wanneer je plots een flashback krijgt van een bepaalde

Gebeurtenis in je leven en je voor enkele seconden

Mentaal afwezig bent

Ondanks het feit dat je fysiek nog aanwezig bent.

Voor enkele seconden al je zorgen kwijt

En maar op één ding gefocust,

Die herinnering.

Teleurstelling die daarop volgt is groot.

Khalid El Kadi

Souvenir van het verleden

Een beugel van verdriet wanneer

de dood zich moeit met het leven.

Een vogel voor de kat wanneer

de geur van koffie zich in mijn neus dringt.

Flitspaalsnel door het leven wanneer

niets meer doordringt in mijn hoofd.

Maar vooral gelukkig wanneer

een onbeschrijflijk gevoel landt in mijn hart

en het zich verspreidt als een virus.

Lotte Van den Vreken

Jong Talentprijs Derde Graad Economie en IT

Je zit vanachter in mijn hoofd

Je ligt op het puntje van mijn tong

Je bent gebeurd

Je bent soms sterk

Maar soms zwak

Je komt wel eens boven

Maar je blijft lang onder

Je bent mijn verleden

Speelt vaak in het heden

Mike Marivoet

Jong Talentprijs Derde Graad Talen en Exacte Wetenschappen

Een geheugen van water

De druppel verkleurt de hele oceaan
verandert de diepste ziel

Gedachtegolven vormen herinneringen
met zijn steeds wegglippende aanwezigheid

De maan domineert het tafereel

Mijn identiteit tot op de vergetelheid
Mijn chaos tot op het geluk

Hanna Jaspaert

Het leven

het leven is als een leeg blad
het begint met een schets of wat klad
grijs en grauw
soms wordt het gekleurd
misschien wat blauw
plots wordt het verscheurd
herinnering...

Maarten Peelman

Jong Talentprijs Derde Graad Welzijn en Maatschappij

Herinnering

Met hamer en beitel in mijn geheugen gegrift.
Beelden van een vergane tijd.
Hand in hand met een gemoed van spijt.
Wat als ik toen beter wist?

Ik kijk machteloos toe.
Een oneindige prestatie van wat ooit was.
En steeds opnieuw vraag ik, hoe?

Hoe kan een herinnering zoveel wegen?
Mijn hart draagt de last
Van wat ik mezelf niet kan vergeven.

Het staat vast
Het doet me opgeven
De onveranderlijke poppenkast.

Noa Van Bellinghen

Derde prijs Óscar van de Poëzie Derde Graad

Herinnering

ik ben een open boek
maar jij wou mij niet lezen
ik schilder er gedichten
met woorden als 'ik mis je'

we zitten niet meer op dezelfde bladzijde
want jij sloeg het boek dicht voor mij
er stonden simpele dingen in
die ik dacht eeuwig te kunnen lezen

onze herinneringen
staan nu voor altijd geschilderd in dat boek
in persoonlijke kleuren kant en klaar
maar voor niemand overschilderbaar

Yarne D'Hondt

Tweede prijs Óscar van de Poëzie Derde Graad

De leegte

Er zijn geen woorden voor een afscheid van het leven.
Dus stap ik op een wit papier om de leegte te beleven.

Andy Karakut

Winnaar Óscar van de Poëzie Editie 2017 Derde Graad

Ik ben

zeilend op de vleugels van de tijd

een vogel.

Zoekend naar de rivier van het verlangen.

Lucht verlicht het water.

Dus ik denk.

Ik vlieg

terug.

Herinneringen schilderen mij.

Wout Vercauter

