

Kleine ijsbeer, ga je mee??!!

Van 4 februari tot 8 februari 2019



We vertrokken in dit thema vanuit de verhalen van Lars, de kleine ijsbeer...

Hij woont met zijn ouders en vriendjes op de noordpool!

Daar wonen de mensen niet in huizen zoals wij maar in iglo's, het is er altijd koud en er ligt ook een gans jaar door sneeuw!!

We wilden nog wel wat meer te weten komen dan we in het verhaal konden lezen en gingen op dinsdag via het internet/ youtube op zoek naar filmpjes over de bewoners van de noordpool en hoe het leven daar is. De kleuters waren vooral geïnteresseerd in welke dieren er allemaal leven op de noordpool. Ze dachten er ook pinguïns te zien maar die leven enkel op de zuidpool (dat is aan de andere kant van onze grote wereldbol)

Na al deze info gingen we aan het werk.... Hoe moet je een iglo bouwen? Hoe zorg je ervoor dat hij sterk staat en niet invalt? We probeerden het met blokken en ontdekten dat een iglo bovenaan steeds kleiner wordt, dat er steeds MINDER blokken gebruikt worden. Dit deden we na een tijdje dan ook op papier, we telden tot 10 (derde kleuterklas) of tot 6 (tweede kleuterklas) en zo terug tot 1. Steeds 1 minder dus!!

We maakten een experimenteel schilderij op een ijsblok en namen daar een afdruk van, speelden het gezelschapsspel van Lars en nog zo veel meer!!

Lars ging in dit thema niet alleen vliegen met een luchtballon maar redde ook een sneeuwhond uit een ijskloof en werd vriendjes met de rendieren....



Volgende 2 weken hebben we het over dromen, daar onze kleuters de laatste tijd veel rare dromen hebben en die ook elke morgen met elkaar delen..

We laten onze fantasie dus de vrije loop!!!!